



Menen , eerste Lentedag 1969

Geachte Heer en Mevrouw ,

Rijsel was het laatste optreden in dit trimester .  
Hierover was de Franse pers bijzonder begeistert :

- ' une messe vraiment pour les jeunes, grâce à l'orchestre de Banjos de Menin...'
- ' l'expression priante d'une nouvelle génération..!'
- ' tour à tour douce et tonitruant, calme et agitée, lente et rythmée, la musique a parfaitement soutenue et entraînée la prière... '

Eigenlijk moet je het zelf meegemaakt hebben om te weten wat het betekende !  
Dit alles was het resultaat van veel geduldig werk , bezieling en inzet bij de muzikanten. - Er zijn ook andere heerlijke avonden geweest als St-Eloois-Winkel , Poperinge , Izegem...

Als bekroning op het jaar komt dan de grpte reis , dit jaar naar Zwitserland (12-23 juli) . Het is echter meer dan bekroning . Op zichzelf betekent die reis een stuk onvergetelijk jeugdleven in orkest verband. Vele jaren nadien komen oud-muzikanten nog wel eens langs , en zeggen dat zulke reis de ervaring is uit hun Collegejaren die hun het langst zal bijblijven . Ook dat moet je eigenlijk zelf meegemaakt hebben. Je gunt het graag aan uw zoon .

Vóór 1 april moet er per muzikant een voorschot betaald worden van 500 Fr. Mogen we u beleefd vragen vóór 28 maart deze som op het Secretariaat (College) te laten afgeven , of aan mijzelf , of over te schrijven op :

4663.51 E.H. Bouckaert A.  
St.-Aloysiuscollege , Menen

Op zaterdag 12 april treden we op te St-Katelijne-Waver en zo juist komt een aanvraag om op zondag 3 aug. bij de zeewijding een openluchtmiss op te luisteren te Middelkerke (bij Casino). We zullen uitkijken of die datum past...

Met vriendelijke achting ,

A. Bouckaert