

BANJO-ORKEST

LECHTAL

20 juli - 2 aug 1967



Algemene leiding : A. Bouckaert
Relaties en kas : R. Herman
Bevoorrading : R. Galloo
Kookmoeders : L. Maertens (E.H.B.O.)
J. Delange
J. Maertens
L. Bossuyt

Sector Kamp : leiding : André Watteyne

neventaken : door Kampleider aan te duiden.

Sector Orkest : Taakverdeling bij eerstes en universitaireren.
(reeds gedeeltelijk gebeurd)

+-----+
 | de verkenner |
 +-----+

Menen	0	Ulm	785	<u>grens</u>	
Aken	241	Memmingen	838	Reutte	924
Köln	312	Kempten	874	Stanzach	953
Limburg	452	<u>grens</u>		<u>B a c h</u>	990 !
Frankfurt	508				
Stuttgart	711				



Deze reis kwam tot stand in samenwerking met de
 SINT PAULUSREIZEN,
 met bijzondere medewerking van de Heer M. W y c k a e r t,
 waarvoor onze beste dank !

THUIS-ADRES

Naam /.....
 straat nummer..... Gemeente

Telef. ... /

OOSTENRIJK -ADRES

Naam (Banjo-orkest)

St.-Jan Berchmans
 18 B a c h

(Tel. 05633 / 231.007)

Tirol - OOSTENRIJK

```

+++++
| h e t o r k e s t |
+++++

```

Banjo

Clycq Alex (+ zang)
 Decramer Marc
 Lecluyze Jacques
 Van Brabant Guido
 Cloet Dirk
 Deboosere Patrick
 Depuydt Martin
 Detavernier Bernard
 Maes Hendrik
 Van Biervliet Pol
 Vandenbossche Yves
 Vanholme Antoon
 Wyffels Wilfried

Kleine zangers

Blockeel Luc
 Verbeke Piet

Propaganda

Sierens Johan, Watteyne André, Dehaene Etienne.

Viool

Verbeke Carl

Cello

Herman Stefaan

Gitaren

Ghesquiere Karel
 Nelis Philip
 Poot Marc
 Ververken Dirk

Contrabas

Timmermans Jan

Geluidstechniek

Doom Ghislain
 Maes Walter
 Vallaeys Patrick

Trompet

Declercq Luc
 Herman Jo
 Muylaert Pol

Hoorn

Desimpelaere Guido

Saxo

Dubois Dominique
 Poot Dirk
 Robbe Philip

Bruggeman Guido

Orgel

Decramer Johan

Slagwerk

Vandenabeele Paul(+ presentator)

```

+++++
| d e t o e r i s t |
+++++

```

- wij reizen burgerpak. Wat meenemen in de car ? - knapzak voor één dag(de morgen van 2de dag inbegrep.)
- pantoffels, regenkledij, warme pull. - zakgeld(ook een weinig Duits)
- (in valies...) - identiteitskaart.
- VALIES met naamkaartje buiten eraan verbonden :
 - eetgerief : geen, tenzij 2 keukenhandd., patattenjasmesje,(velfles..)
 - toiletgerief : 2 handd., handje, zeep, kam, scheerapp., tandb? etc.
 - vers linnen voor twee weken (het is goed te kunnen verversen na bergt.)
 plasticzak voor gebruikt linnen. Reserve kousen
 - slaapgerief : pyjama, lakens, deken of slaapzak.
Aandacht : de deken moet afzonderlijk opgerold + naamkaartje.
 (dus niet in de valies !)
 - in de valies : 1 liter-blik groenten van lekkere hoedanigheid(prinsessen,
 (fijne erwtes, asperges)
 - schoenpoets + borstel, naaigaren, schrijfgerief, zwempak, wandelstok, kaartspel, schaak- ; fototoestel; wegenkaart; ...

+++++
+ de muzikant +
+++++

5

UNIFORM : - net uniform , witte kousen(reserve...) ; zwarte lage schoenen
witte riem ; konteken

INSTRUMENT en PARTITUREN - naam en adres op partiturenfarde
- naam en adres op instrumentenkoffer(of zak)

Functies :
- Op- en afladen : Marc , Paul , Alex
- repetitie : opstellen en wegbergen : - André en Marc
- Guido en Alex
- repetitor : jacques
- programm- en plaatverkoop : Johan

Let op houding tijdens optreden : maat volgen ; niet verstrooid met iets
anders bezig !

+++++
+ de Alpinist +
+++++

6

Ons dagprogramma bevat naast kareien (patattenjas , heemschoonmaak enz.) en muziekrepetitie veel mogelijkheden tot onvergetelijke wandelingen 'door berg en dal'.

Het Tirolse volk is zeer vriendelijk en vrolijk. Het is bekend om zijn originele klederdracht , jodelzang en zijn gulle gastvrijheid.

Bach (1066 m) is gelogen aan de monding van het Madaudal, midden het Lechtal. Vanuit Bach zijn de uitstappen en bergtochten zeer verscheiden. Werkelijk mooi zijn: de Fallenbach in het Griessltal, Appenzell in Alperschonetal ; bereemde toppen zijn de Ruitelspitze en de Jöchspitze. Ook kan men van Bach uit de Ansbacherhütte , de Memmingerhütte en het Wurtembergerhaus aandoen. Bach is ook het uitgangspunt voor de beklimming van de Parseierspitze, de enige top van de noordelijke Kalkalpen die de 3000 m. overschrijdt.

De afstanden naar de bergtoppen zijn bedrieglijk. Wandelingen op de bergpaden zijn ongevaarlijk. Verlaat echter nooit de aangegeven wegen op de bergen. Gekleurde aanduidingen op rotsen of bomen. Blijf steeds bij je groep ! Klim zeer langzaam !...

"Wat zouden de bergen zijn zonder bomen , bloemen en dieren... "
Pluk geen bloemen ! Laat ze ook bewonderen door wie na u komt. Heb oog voor de alpenroos, steenroos, anemonen, narcissen... Het is streng verboden Türkenbund(paars) en Edelweiss te plukken door de wet.

En welke dieren ? ... Gemzen (Rupicapra) met typische hoornen ; de ree (Capreolus) zeer schuw. Ze werpen hun hoornen af in november en krijgen nieuwe in 80 dagen. het hert(cervus) met gewei, dat wordt afegeworpen in februari. Eekhoorn , arend , valk , alpensalamander.

+++++
 + N i c o l e . . +
 +++++

" Je zou best een eerste bladzijde schrijven, zoals voor de vorige reizen."
 Aldus Dominique, bij het einde van een hete dag, waarop een paar mannen dapper aan dit reisboekje timmerden.

Omwille van 'die eerste bladzijde' zit iemand 's anderendaags in een zomers grasperk, in de schaduw van een blauwe ceder, en... wacht op inspiratie.

Opeens klapt een autodeur. Aan de rand van het grasveld staat Nicole. Zij kijkt de ruimte af, ontdekt de man bij de ceder en vliegt er heen. Met de fierheid van haar drie jaren babbelt ze iets over een nieuw zomerhoedje en wipt weg. Enkele meters ver hurkt het kind neer en plukt verbaasd de simpele grasbloempjes. Geen woord, alleen een stralend gezichtje waar steeds nieuwe verwondering openbloeit. Een paar grote mensen volgen op afstand het spel, en geboeid, merken ook zij nu dat boterbloempjes echt mooi zijn !

Wanneer ze haar kleine hand heeft volgeplukt, veert Nicole recht en met uitgestrekte arm rent ze glunderend op de man af bij de ceder , en biedt hem én bloemen én inspiratie aan.

Gedurende de voorbije dagen en maanden streeppte het rode klaspotlood dingen aan omdat de leraar zei' dat iets belangrijk was'. Nu biedt de vakantie vrijheid en ruimte om zelf te ontdekken wat belangrijk is.

Zie, de bloemen langs je weg !... De bloemen die voor iemand zijn. En van Iemand.

Dit toonde Nicole.

Dit weet ook de zanger... "L'important, c'est la rose ! "

A.B.

21 juli

'Every time I feel the spirit '

22 juli

'Het leven is buitengewoon mooi ...
 voor enkelen. '

23 juli

'Voornaamheidsregels zijn de scher-
ven der stenen tafels '

24 juli

' De samenleving is als een spiegel ;
indien zij ons lelijk aankijkt hebben ook
wij meestal de tong uitgestoken '

25 juli

' Qui borne ses désirs, est tou-
jours assez riche. '

26 juli

' Perfect joy is only possible when we
have completely forgotten ourselves. '

27 juli

' Men is jong zolang men kan
b e w o n d e r e n . '

28 juli

' Volwassen worden is ook tot zijn
vreugde ontdekken dat niet alles even
belangrijk is. '

29 juli

'Wanneer de Heer de afwezige wordt,
dan ligt de reden soms in een
tekort aan nadenken, bidden en
handelen. '

30 juli

' Kristen zijn betekent niet :
het gemakkelijkste kiezen. '

31 juli

' Alleen hoogvlakten
bieden nieuwe horizonten. '

1 aug.

' Het geluk is de prijs die men ontvangt,
als men zichzelf geschonken heeft. '

A A N D A C H T

- algemene REPETITIE : dinsdag 18 juli : 9 u (eerstes schikken vooraf !,dank!)
- UUR van VERTREK : we vertrekken om 10 u , op donderdag 20 juli.
kom dus rond 9.30 u.
- Wissel en post
 - een Duitse Mark (1DM) = 100 Pfennig = 12,70... Fr
 - een Oostenrijkse Shilling (1Sh) = 100 Groschen = 2,05 Fr
 - brief Belgie - Oostenrijk : 6 Fr
 - Oostenrijk -Belgie : 3,5 S.Duurt ongeveer 4 dagen voor een brief ter bestemming is.
- Vergeet niet:-papieren voor foto-toestel bij douane.
 - thuis jou adres van Oostenrijk na te laten !