

St.-Aloysiuscollege

Menen

Geachte Heer en Mevrouw ,

Het gebeurde op een zonnedag in deze Lentemaand. We dachten aan de zomer. Met enkelen hebben we de koppen samengestoken.

We hebben kaarten van Europa opengeroeld , rechtmatige verlangens van muzikanten gebundeld, en een beslissing genomen : 30 juli tot 10 aug. reis van het Banjo-orkest naar de mooiste streek van Zwitserland : de Rhônevallei (Wallis, Valais)

De reis geschiedt per toerauto over Reims, Besançon, het Juragebergte , langs het meer van Genève (Lausanne, Montreux) , Martigny, Sion, Sierre.

Het kanton Wallis is een paradijs van gletsjers, Alpenmeren , zweefbanen... Ingesloten tussen gletsjers is die Rhônevallei bovendien gezegend met een uitsonderlijk zonnig klimaat.

Op een balkon van de Rhônevallei , in de Val d'Hérens ligt Nax , een schilderachtig dorp met enig uitzicht. Daar zullen we verblijven , over een eigen heem beschikken met ruime plaats voor repetitie. Vandaar uit maken we bergwandelingen " Je ne conçois qu'une manière de voyager plus agréable que d' aller à cheval, c'est d'aller à pied." (J.J.Rousseau)

In volgende toeristische plaatsen is een optreden van het orkest voorzien !

Evolène, les Haudères, Zinal, Grimentz, Vissoie, St-Luc, Sion, Montana, Verbier, Saas-Fee, Grächen , Sierre.

Tot hier de poëtische kant van het geval .

De prijs, verzekering inbegrepen bedraagt 1850 Fr . Het inschrijvingsgeld (700) is te betalen tegen 3 april. U kunt het overschrijven P.C. E.H. R. Gheeraert , 611.191 , College, Menen. U kunt het ook aan hem rechtstreeks laten afgeven . Het staat u vrij nu ook reeds de volledige som te betalen of het saldo (1150Fr) te betalen tegen 30 juni.

Indien u van oordeel zijt dat uw zoon-(zonen) muzikant kan in aanmerking komen om die paradijslijke reis mee te maken , dan vragen we u beloofd het strookje onderaan terug te bezorgen , ten laatste tegen woensdag e.k. Dit om ons een inzicht te geven in de getalsterkte van de muzikale bezetting , in het vooruitzicht met de contacten met Zwitserland in de eerstvolgende weken.

We willen van u afscheid nemen met een tekst die we vonden in de "guide pedestre : Val 'Anniviers, Val d'Hérens " :

" Ce qui importe le plus dans la vie, c'est la joie de connaître, c'est de n' être jamais satisfait, ni de soi-même, ni de sa part de nonnaissances, et de ehreher toujours, et de s'efforcer toujours, et de monter toujours . "

Intussen met onze beste groeten ,

Alfons Botekaert

---

Hierbij geef ik de toelating aan mijn zoon (zonen) .....  
om reeris van 30 juli tot 10 aug. met het Banjo-orkest mede te maken.